

Lex is een leeuwenwelpje. Later wordt hij de koning van alle dieren. Maar nu is hij nog jong en speels. Hij doet niets liever dan kattenkwaad uithalen.



Op een dag had Lex weer eens veel
streken uitgehaald.
Zo had hij zomaar een knoop gelegd
in de slurf van Olijfje de olifant!
“Lekker puh,” zei Lex.



Hij gaf Appie de aap een radijsje in plaats van een kers. Appie keek zo zuur dat hij een en al rimpeltjes werd.



Toen Naffie de neushoorn haar middagdutje deed,
liet Lex stiekem een miertje in haar neusgat
vallen. Hatsjoe, hatsjoe...Naffie moest zo hard
niesen dat haar hoorn scheef ging hangen.

