

## Recensies

door Wouke van Scherrenburg

Ik woon nu al een aantal jaren gedeeltelijk in la douce France. De cultuur, het eten, het landschap, het klimaat; Nederland legt het op veel fronten af. Onlangs kreeg ik een boek over mijn tweede vaderland met de titel *Verborgen Frankrijk*. Dat maakte nieuwsgierig want ik was erg benieuwd wat voor culinaire hoogstandjes voor mij verborgen waren gebleven en welke paradijsjes ik nog niet had ontdekt. Maar ik kwam bedrogen uit. *Verborgen Frankrijk* gaat over de geheime geschiedenis van het land; de betrokkenheid bij de Kruistochten, de geheimzinnige, mystieke ridderorde de Tempeliers, de Katharen, de symboliek van kathedralen en de mysterieuze Vrijmetselaars. Niet echt mijn ding om eerlijk te zijn, maar het is wel allemaal boeiend geschreven en er staan prachtige kleurenfoto's in waardoor je meteen heimwee krijgt en op pad wilt gaan.



Wie op zoek is naar gezellige restaurants en mooi gelegen hotels moet deze gids niet kopen, maar wie een andere kijk op Frankrijk wil krijgen, die kan ik het aanraden. En volgend jaar verschijnt het vervolg. Ik ben stiekem toch wel benieuwd!

Wouke van Scherrenburg is bekend geworden als politiek verslaggever van Den Haag Vandaag. Tegenwoordig werkt ze een deel van het jaar vanuit Frankrijk waar ze onder meer columns schrijft voor *Leven in Frankrijk*.

### Van lezers via bol.com

5 van 5 sterren (bol.com) 8 juli 2011 Een must voor de reiziger naar Frankrijk

Als we op vakantie gaan, laten we ons vaak leiden door de waan van de dag. Ook ik heb dat vaak gedaan. Eigenlijk enorm jammer, want dan mis je veel en zie je de bekende plekken, maar de bijzondere minder bekende plekken blijven onzichtbaar. Nathalie van Koot en David Scherpenhuizen hebben een prachtig boek

geschreven, rijk geïllustreerd om de lezer die plekken van Frankrijk te laten zien, die eigenlijk nog veel mooier zijn. Maar verborgen Frankrijk is meer dan dat. De schrijvers nemen je aan de hand en leggen juist de geschiedenis van de verborgen schatten van dit mooie land uit. Dit doen ze met prachtige foto's en gedetailleerde verhalen. Verborgen Frankrijk is een must voor iedere reiziger die Frankrijk wil bezoeken en meer wil zien, than meets the obvious eye!

Pluspunten: Overzichtelijk, Veel verrassende tips, Compleet, Rijk geïllustreerd, een must voor de reis naar Frankrijk, bijzonder boek

[5 van 5 sterren \(bol.com\)](#) 22 november 2006, Saint Pierre, Martinique Top: een geweldige wegwijzer:

Een geweldige wegwijzer zowel letterlijk als figuurlijk - het boek zet aan tot denken en geeft inspiratie de gebieden te bezoeken. Het boek bevat naar mijn mening een unieke combinatie tussen geschiedenis, religie, het heden en reisgids. De auteurs zijn erin geslaagd een boek te schrijven dat de lezer een nieuw perspectief biedt op bekende Franse steden en gebieden. De combinatie van verschillende invalshoeken zijn verfrissend, boeiend en aangrijpend.

Erg leuk vond ik ook de kaders waarin de auteurs een persoonlijk verhaal of interpretatie opnemen in het boek. Het boek is helemaal in: het bevat meer achtergronden dan de Da Vinci Code en geeft een geweldig perspectief op de Kruistochten (Krijstocht in Spijkerbroek). Kortom een uitstekende reis- themagids om voor, tijdens en na de reis door te nemen als voorbereiding, verdieping en recapitulatie: TOP!

[5 van 5 sterren \(bol.com\)](#) 16 oktober 2006, Dokkum, NL

Intrigerend, uitvoerig, mooi uitgevoerd met foto's Het boek geeft een uitstekende indruk van de diverse delen in Frankrijk, zowel geografisch als geschiedkundig, plezierig te lezen, een aanwinst voor onze kennis en boekenkast.

[4 van 5 sterren \(bol.com\)](#) 27 oktober 2006, Roosendaal, NL

Lekker hoor!